

Proud to be an IJmondiaan

Ik zat me net te bedenken of u eigenlijk nog wel weet wat een IJmondiaan is. De naam is alweer een tijdje in gebruik, maar voor het thema van dit nummer heel actueel en passend.

Een IJmondiaan namelijk is een persoon die trots is op de IJmond, omdat het er goed toeven is.

Een prachtige plek waar je prima kan wonen, werken en recreëren. Een postzegel vol van uitersten met een prachtig staalbedrijf en tuinders, met zoet en zout water, duinen en bossen voor de recreatie. Maar ook met een woningkeus voor ieder wat wils. Amsterdam als onze voorstad en het grootste vliegveld in je achtertuin. Zoek maar eens een gevarieerder plek in Nederland, kan je vergeten, je vindt hem niet.

En daar komt nog bij dat IJmondianen goed zijn voor de regionale economie want ze promoten door hun enthousiasme de regio bijvoorbeeld als recreatiegebied of als investeringsgebied voor een ondernemer.

U ziet het, eigenlijk is het heel eenvoudig, gewoon allemaal IJmondiaan worden en de economie in de regio gaat weer versnellen. Stel je eens voor 160.000 ambassadeurs uit, van, voor de IJmond. Wat een power zal dat geven!

Van alle leeftijden, kleuren, gezindten, multi-culti dus van alle markten thuis.

En dan houden we u met dit magazine 'ons clubblad' op de hoogte van alle netwerk bijeenkomsten, nieuwe initiatieven, etc. in de IJmond. Maar dat doen we nu gelukkig ook al. Ga er maar weer eens lekker voor zitten. Laat je inspireren, de vakantie is voorbij, we gaan er tegenaan. U kunt weer genieten van alle verhalen in dit nummer, want er gebeurt nogal wat op onze postzegel dat het vertellen waard is.

It will make you proud to be an IJmondiaan.

Jan Boudesteijn

Hoofdredacteur van het mooiste ondernemersblad in de IJmond

