

De Phoenix

Ik ben blij. De meesten onder u zullen dit feit niet bijster interessant vinden, maar ik wil u er wel deelgenoot van maken. Uiteindelijk heeft het even geduurd, maar voor u ligt wel de nieuwe 'papieren' IJmondiaan, als een Phoenix uit de as herrezen. En ik vind hem nog mooi ook, informatief en inspirerend, onderhoudend etc.

De IJmondianen van vlees en bloed zijn gelukkig nooit weggeweest. Ze hebben slechts aangegeven dat ze hun lijfblad missen en dat heeft geleid tot actie en een doorstart. Een blad, dat in de nieuwe samenstelling zijn naam nog meer eer doet door de samenwerking van meer ondernemersverenigingen en -sociëteiten. Daardoor wordt u nog beter geïnformeerd over waar we zoal mee bezig zijn in de IJmond.

Ik wens Marco Bleeker, de nieuwe uitgever van het mooiste ondernemersblad in de IJmond, heel veel succes toe met de nieuwe uitgave en ik weet zeker dat de nieuwe IJmondiaan enthousiast ontvangen zal worden bij de ondernemers. Sterker nog, dat ze het blad gaan benutten voor hun reclame-uitingen.

Over 21-12-2012 wordt door sommige slecht geïnformeerden onterecht gepredikt als de dag waarop het einde van de wereld valt. Maar volgens de Maya's gaan we op deze datum, na 5000 jaar, naar een nieuwe wereld dimensie. We gaan van een

mannenwereld naar een vrouwenwereld, van strijdlustig naar vredelievend, met gezondheid en voorspoed in het verschieft. De Maya's zullen op het moment van vaststelling niet in de eerste plaats aan de IJmond gedacht hebben, maar ik weet zeker dat ze het niet erg vinden dat we meeliften op het succes.

Mooi moment voor Marco om te beginnen met de IJmondiaan, maar ook mooi voor de IJmond om dat vooruitzicht te hebben.

Ergo, de Maya's verwachten voor de komende tijd gezondheid, vrede en voorspoed en ik wens, nee ik weet zeker, dat deze wens voor u gaat uitkomen.

Prettige feestdagen

Jan Boudesteijn
Hoofdredacteur van het mooiste ondernemersblad in de IJmond

